

'Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij'

De tijd is een machtig ding. Ze kan alle wonden helen en verdriet doen slijten. Ze kan zelfs rozen baren en zeeën vormen. De tijd is onze metgezel. Bij alles wat we doen. Tijd geeft je leven, maar wat geef jij de tijd?

Omarm elke dag, elk uur en elke minuut en laat de tijd niet zonder meer voorbijsnellen. Koester haar en geniet van het nu. Maak van positiviteit *positiviteit*, maak van kwaliteit *kwaliteit*. Leef bewust. Bewust met jezelf, met de mensen om je heen, met iedereen die je dierbaar is.

Voor mij is een nieuwe tijd aangebroken: de eeuwigheid. In de eeuwigheid zijn de liefde en de herinnering verankerd. Van iedereen die mij dierbaar is. En weet je het even niet meer en denk je dat de tijd een loopje met je neemt? Probeer haar dan niet in te halen, maar loop met haar mee.

Heb de liefde lief!

Chris Wessels

Fijn dat we de tijd hebben gekregen om samen met jou afscheid te mogen nemen

Christian, Jeanny
Marij
Mamma
Ton, Trudy en Lidia
Cartouche 🐾

Chris wordt begraven op dinsdag 9 mei om 13.00 uur op Natuurbegraafplaats Bergerbos, Roskam 7 (navigatiesysteem: Roskam 10), 6077 NK St. Odiliënberg. Daar is ook de afscheidsceremonie.

Na de ceremonie nemen we op dezelfde locatie nog even de tijd voor elkaar met een hapje en een drankje.

Er is ook gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Chris. Dat kan in hospice Bronnerhof, Bronstraat 9, 6121 LG Born op maandag 8 mei tussen 13.00 en 16.30 uur.

Correspondentieadres:
Ton Wessels, Klein Doenraderweg 9, 6438 BP Oirsbeek,
tel. 06 - 421 198 01.
Bij verhindering graag even laten weten.

In plaats van bloemen graag een donatie voor hospice Bronnerhof, waar Chris de laatste weken liefdevol is verzorgd:
Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof,
bankrekeningnummer NL94RABO0144678616.

'Heb de liefde lief!'

En met een poot van Cartouche...



'Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij'

Chris Wessels
29 november 1960
04 mei 2017